



Jan Bouten

* Venlo, 21 oktober 1961, † Helden, 25 november 2021

*“Als je waarde toevoegt aan het leven van anderen,
is waardering op termijn de onvermijdelijke
consequentie”*

Jan was van betekenis voor heel veel mensen. En toch bleef hij bescheiden en was hij altijd aanwezig op de achtergrond. Hij was de rots in de branding voor zijn gezin en een gedreven, toegewijde fysiotherapeut en ondernemer. Hij stond aan de basis van fysioHelden zoals we het nu kennen en was het gezicht van de praktijk en de ‘vader’ binnen het team. Altijd bezig, bezorgd en belangstellend.

Hij kon enorm genieten van zijn gezin, in het bijzonder zijn kleindochter Zoë, gezelligheid, lekker eten, een goed glas rode wijn, fietsen met vrienden, de Manslujzitting, Frankrijk, Asterix en Obelix, wandelen met Marjolein en hond Oscar, weekendjes Zoutelande en nog veel meer. Hij genoot vooral als iedereen het naar z'n zin had. Achteraf deelde hij altijd vol trots de foto's met ons.

Jan vond het fijn als het iedereen goed ging. Zijn kinderen, zijn vrienden, collega's, maar ook zijn patiënten. Het werk hield zelden op aan het eind van de dag. Er was altijd wel een nascholing te volgen, een overleg te voeren of een Heldense voetballer te tapen.

Toch was hij de laatste tijd wel al bezig met zijn naderende pensioen. "Je moet op tijd beginnen met stoppen", zei hij. Samen met Marjolein verheugde hij zich op meer vrije tijd om hun plannen en dromen te gaan verwezenlijken.

Helaas komt die tijd niet meer. Oneerlijker kan het niet zijn. Er rest een leegte bij zijn familie en bij zijn vrienden. Wij verliezen niet alleen een gewaardeerde collega maar ook een goede vriend. Jan heeft veel waarde toegevoegd aan het leven van anderen. Ook aan dat van ons.

Waardering rest.
Wij gaan hem enorm missen.
Team fysioHelden